

## Moe's eerste Moederdag.

Vele jaren geleden werd ik door Man met een bos bloemen verrast omdat hij vond dat een zwangere buik ook een Moederdag-cadeautje verdiende. Na die eerste speciale Moederdag, zijn er nog heel wat gevolgd.

Twee weken geleden zaten we met het hele gezin aan het ontbijt. Ik was al kauwende druk doende met klaarmaken van de hapje-sapjes voor school.

‘Mam, ik moet vandaag een pasfoto mee naar school nemen maar ik kan niét zeggen waarom.’ Onze jongste zoon keek me gewichtig aan. Voor ik iets kon zeggen reageerde Jongste dochter al met: ‘En ik moet een ringetje van een sleutelhanger meenemen!’ In eerste instantie wilde ik brullen: ‘Potdikkie, denken ze op school nou echt dat ik dat hier allemaal even klaar heb liggen?’ Toen ging mij een lichtje op: Moederdag was in aantocht!

Aangezien niets me zo blij kan maken als zelf geknutselde lieve cadeautjes met opgezegde gedichtjes, ben ik zonder morren lades in gedoken, op zoek naar een pasfoto en een ringetje van een sleutelhanger.

Een paar dagen later slopen de kinderen, toen ze uit school kwamen, langs me terwijl ze hun handen op de rug hielden en stoven vervolgens de trap op. Mij werd verzocht om de komende dagen vooral niet onder hun bedden te stofzuigen. Ik moest glimlachen om dit jaarlijkse ritueel.

Dit jaar wordt het een bijzondere Moederdag voor mij want voor het eerst zullen er moeders zijn die mijn boek ‘MOE is MOE maar voldaan’ cadeau krijgen. Het idee alleen al is voor mijzelf een geweldig cadeau. De Moe in het boek, is mijn alter ego en haar belevenissen, gevoelens en blunders staan voor die van mij.

Morgen is het Moe's eerste Moederdag en ik hoop dat er nog vele zullen volgen!